

Utkast (8 feb 2020)

## **Plattform för Stockholm+50: Folkets forum för miljö och global rättvisa**

Vi står inför en civilisationskris utan motstycke som sätter mänsklighetens framtid och en stor del av världens ekosystem i fara. Tidigare civilisationer och folk har ställts inför till synes oöverstigliga ekologiska, sociala, politiska och militära problem. Ibland kunde de lösas och ibland slutade det med en kollaps. Sådana katastrofer fick ödesdigra konsekvenser för hela kulturer, samhällen och ekosystem. Vi har mycket att lära från de katastrofer och exploateringar som många urfolk, kulturer, folkgrupper, koloniserade länder och diskriminerade grupper genomlidit och fortfarande konfronteras med.

Mänskligheten står nu inför en unik situation. På grund av flera accelererande skadliga processer som påverkar vårt klimat och biosfär riskerar planeten bli obeboelig för människor. Konsekvenserna av klimatkrisen, artutrotning och globala orättvisor kommer till uttryck på olika sätt. Rika människor som främst orsakat farorna påverkas mindre än de som har liten eller ingen roll i att orsaka hotet mot mänskligheten. Denna grundläggande skillnad i ansvar och vem som ska prioriteras när man formulerar vägar framåt är central för att lösa de globala miljö och sociala kriserna.

Folkets forum för miljö och global rättvisa i juni 2022, initierat av Nätverket Stockholm +50, uppmuntrar alla folkrörelser till än starkare motstånd mot destruktiva krafter och än starkare, gemensamma insatser för omställning och lösningar på de kriser vi står inför. Detta forum äger rum 50 år efter att den första FN-konferensen om miljö- och nord-sydfrågor hölls, som också skapade en modell med parallella folkrörelsekonferenser och manifestationer med starkt deltagande från tredje världen (idag ofta kallad det globala syd). Denna modell har påverkat många toppmöten genom folkligt deltagande under ett halvt sekel.

2022 hålls åter en FN-konferens om miljö och utveckling i Stockholm med Sverige och Kenya som värdar. Vi som folkrörelser planerar parallella aktiviteter för ett lyfta fram principer och handlingsprogram som svarar mot krisernas djup och allvar, och som sätter nödvändigheten att förändra maktrelationer och global rättvisa i absolut fokus.

Vad 50 år av internationella förhandlingar säger oss är att varken stater och marknadsmekanismer själva kan lösa den civilisationskris vi står inför. Det som snarare behövs är transformativa processer drivna av folkligt engagemang och bred mobilisering. Det behövs en kombination av motstånd mot falska lösningar och en mobilisering av folklig förändringskraft som lyfter konstruktiva alternativ tillsammans med en fredskultur som hyllar samarbete snarare än konkurrens.

Vi kan ha olika åsikter, prioriteringar och drivkrafter vad gäller vilka frågor som är viktigast att ta itu med. Poängen är förstås att allt hänger ihop, och att det krävs både breda och djupa systemförändringar inom alla samhällen. Precis som vid Stockholmskonferensen 1972 är ett av de viktigaste bidragen från civilsamhället att visa hur de diskussioner och förslag som diskuteras bland regeringar i officiella FN-möten generellt är alldeles för grunda och tenderar att upprätthålla utvecklingsmodeller som är fundamentalt ohållbara och orättvisa.

Vi behöver lyfta annorlunda utvecklingsvägar och visioner som formulerar verkliga alternativ, sätter stopp för storföretagens kontroll av den politiska dagordningen på internationell och nationell nivå, presenterar verkliga alternativ till den rådande ekonomiska ordningen, och som visar hur vi kan organisera våra samhällen utifrån principer om tillräcklighet, rättvisa, mänskliga rättigheter, jämlikhet, vördnad och respekt för naturen och genuint långsiktigt hållbara samhällsbyggen. Den akuta klimatkrisen kräver dessutom en aldrig tidigare skådad mobilisering för klimaträttvisa och omedelbar utfasning av all fossil bränsleproduktion och gemensamma insatser och återbetalning av

miljö och klimatskuld som kan möjliggöra för även tidigare kolonialiserade länder att övergå till förnybara och demokratiserade energisystem. Alla samhällen behöver ställa om i grunden – det finns inga ”utvecklade” länder.

Vi kan ha olika syn på i vilken ordning olika steg i sådana transformativa processer kan ske. Vissa kan tycka att det är nödvändigt att fokusera på en folkrörelseagenda för en omedelbar kombination av statliga regleringar och entreprenöriella insatser. Andra kan hävda att det behövs en systemförändring här och nu. Men vi är överens om att sätta stopp för företagens kontroll av den politiska dagordningen på internationell och nationell nivå.

Vi uppmanar alla folkrörelser att hitta gemensamma vägar ur de dilemman vi alla står inför. Dessa vägar behöver bygga på global rättvisa inklusive social rättvisa mellan och inom länder och med kommande generationer. Alla rörelser som bygger på deltagande demokrati som tar itu med både det dagliga livets problem, och lokala, nationella och globala frågor behöver stärka varandra och engagera många fler människor för att nå våra gemensamma visioner om mer rättvis och hållbar värld.

I ett sådant program är det viktigt att bygga på förståelsen för skillnaderna och behovet av att hitta en gemensam grund mellan folkliga intressen på landsbygden och i städerna. Det är också nödvändigt att ta itu med hur könsrelationer, kolonialism och nykolonialism, imperialism, rasism och andra maktfaktorer måste hanteras för att göra det möjligt att bygga samhällen som präglas av icke-dominans, tillit och trygghet.

Vi tror att den primära kraften bakom en sådan agenda är folkrörelser som ser det som viktigt att förena sina intressen med andras. Vi hoppas våra aktiviteter vid Stockholm +50 kan samla en bredd av folkrörelser: Miljörörelsen som tar upp både bättre arbetsvillkor och andra vardagsfrågor samt den globala klimat- och ekologiska krisen, rörelser för bönder och jordlösa, fackföreningar, byar och stadsdelsföreningar för gemensam förvaltning, rörelser för rätten till bostad och hälsa, mänskliga rättigheter, kvinnor, ungdomar, antirasister, antikoloniala och antiimperialistiska, mot förtryck av minoriteter, ekonomisk rättvisa, urfolk, freds-, omställnings- och många andra rörelser.